



Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg  
Christiansborg

29. marts 2023

## Svar på Uddannelses- og Forskningsudvalgets spørgsmål nr. 47 (Alm. del) af 26. januar 2023 stillet efter ønske fra Katrine Robsøe (RV)

### Spørgsmål

Er regeringen enig med de økonomiske vismænds vurdering fra efteråret 2022 af den tidligere regerings udspil om at afkorte kandidatuddannelserne, jf. reformudspillet ”Danmark kan mere III”, herunder at ”(d)en samlede effekt på produktiviteten er usikker, blandt andet fordi erfaringerne med lignende forkortelser af kandidatuddannelser er begrænsede (...) .Regeringens forslag påvirker en stor andel af en ungdomsårgang, hvorfor der er risiko for, at konsekvenserne for produktiviteten og velstanden kan være betydelige.”, jf. Vismandsrapporten ”Dansk økonomi, efteråret 2022”?

### Svar

Ved en større omlægning af kandidatuddannelseslandskabet, som det blev foreslået i *Danmark kan mere III* og efterfølgende også med udspillet *Forberedt på fremtiden I*, er der i sagens natur flere usikkerheder. Det skal ses i lyset af, at der ikke tidligere er foretaget lignende reformer af de danske universitetsuddannelser, og at der er få holdepunkter for at vurdere den langsigtede velstandsvirkning, som de økonomiske vismænd også fremhæver.

Det er ikke muligt for Finansministeriet at vurdere de samlede produktivitets- og velstandsvirkninger af den foreslåede omlægning af kandidatuddannelseslandskabet. For en uddybning af Finansministeriets vurderingen af *Forberedt på fremtiden I* henvises til faktaarket *Velstandsvirkninger af Forberedt på fremtiden I* offentliggjort på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside i forbindelse med regeringsudspillet.

Med venlig hilsen

Nicolai Wammen  
Finansminister