

Ministeren



Folketinget
Christiansborg
1240 København K

I brev af 30. oktober har udvalget efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Christoffer Aagaard Melson (V) stillet mig følgende spørgsmål:

UFU alm. del spm. 33

Vil ministeren redegøre for, hvorfor man vælger at udskifte de digitale systemer som f.eks. SIS og STADS i stedet for at indfase det nye store statslige IT-system Kopernikus på landets universiteter, hvad omkostningerne kommer til at være ved at udskifte disse i stedet for at indfase IT-system Kopernikus, og hvad omkostningerne vil være i forbindelse med lønninger til de medarbejdere, der skal drive det nye IT-system Kopernikus?

Svar

Beslutningen om udskiftning af de studieadministrative systemer SIS, STADS og DANS hviler på konsulentanalyser, som dokumenterer, at løsningerne med op til 25 års levetid har nået en grad af såkaldt "teknologisk gæld", der gør drift, vedligeholdelse og videreudvikling af systemerne både meget omkostningstung og meget tidskrævende.

Det er derfor besluttet at udfase STADS, DANS og SIS og erstatte dem med nye systemer – "Kopernikus"-projektet er rettet mod universiteterne, og "esas"-løsningen er rettet mod de professionsrettede videregående uddannelsesinstitutioner.

Projekterne "Kopernikus" og "esas" gennemføres i tæt samarbejde med institutionerne på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Ansvar for den fælles koordinering og videreudvikling af løsningerne har siden 2012 ligget i ministeriet. Udbuddet for projektet "Kopernikus" forberedes aktuelt, og den forventede økonomi hertil, herunder også forventede driftsudgifter, holdes af konkurrencemæssige hensyn fortrolig.

Med venlig hilsen

Ane Halsboe-Jørgensen

25. november 2020

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700

www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
\$dossier_documentnumber\$