

Leave No One Behind

Hvordan sikrer vi at Alle Er Med i Danmarks implementering af verdensmålene?

Tim Whyte

Generalsekretær, Mellempfolkeligt Samvirke
Marts 2021

**MELLEMPFOLKELIGT
SAMVIRKE** 



Foto: Rob Mieremet (ANEFO)

“Hvis vi skal måle et samfunds rigdom, så må vi have fat på, hvordan de fattigste, de socialt svageste har det i det samfund. Det er dér, vi skal måle samfundets rigdom.”

**ANKER JØRGENSEN,
TIDLIGERE
SOCIALDEMOKRATISK
STATSMINISTER**

**MELLEMFOLKELIGT
SAMVIRKE **

Figur 2.22

Personer i lavindkomstgruppen (ekskl. studerende) opdelt på herkomst, 1994-2018



Anm.: Personer i lavindkomstgruppen som andel af alle i befolkningen.

Kilde: Finansministeriets ulighedsrapport

INSPIRATION FRA ANDRE LANDE

Kenya:

- **LNOB koalitionen** og andre partnere identificerede de mest left behind samfundsgrupper.
- **Resultat:** 26 grupperinger inkl. folk med handicap, LGBTIQ, HIV/AIDS, ældre, konfliktramte, statsløse, psykosociale udfordringer, internt fordrevne etc.
- **Outcome:** det nationale statistikbureau anerkender de 26 grupperinger og der sikres nu flere ressourcer og støtte til dem i arbejdet med leaving no one behind

Sverige:

- Det nationale statistikbureau har lavet en LNOB studie/udredning med fokus på:
 - Synliggørelse af hvilke grupper der er længst fra at nå den bæredygtige udvikling, samt hvor der er flest der er længst fra at få fuldt udbytte af sine menneskerettigheder
 - Lære mere om hvordan resultaterne bedre kan indgå i fremtidige evalueringer af arbejdet med verdensmålene så disse grupper fremmes langt mere
 - Resume på, hvilke statistikker der mangler for at kunne sikre Agenda 2030, hvor ingen er ladet tilbage

HVEM TALER VI OM?

- **FN definition:** typisk kvinder, børn og unge, folk med handicap, oprindelige folk, etniske minoriteter, LGBTQI+ som særligt udsatte
- **Verdensmål #10's delmål 10.2:** Inden 2030 skal enhver, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status, i højere grad inddrages i sociale, økonomiske og politiske beslutninger.
- [Rådet for Socialt Udsatte](#): hjemløshed, udsatte unge, fattigdom, arbejdsløshed, psykisk lidelse, prostitution, ulighed i sundhed, misbrug, udsatte grønlandere og retssikkerhed
- [Dansk SDG #10 Ulighedsrapport](#) (MS m.fl.) viser at det er afgørende at se på ulighed i sundhed, køn, indkomstforskelle, diskrimination og manglende inklusion, flygtningepolitik og arbejdsforhold
- **Best case scenario:** efter afklaring af hvem der i Danmark er most left behind, anbefales en konkretisering af specifikke handlinger for at sikre LNOB de næste år frem mod 2030

HVAD SKAL MEDTÆNKES?

- **Blinde vinkler:** vigtigt at have for øje i definitionen af hvem. Danmark fx:
 - Flygtninge og migranter udsathed pga. manglende netværk, sprog og anerkendte kompetencer.
 - Geografiske områder med særlige udfordringer – f.eks. børnefattigdom på Lolland
 - Bevægelserne #BlackLivesMatter og #MeToo viser store blinde vinkler ift. etnicitet og køn
- **Forebyggende indsatser.** Fx mindske antal folk i hjemløshed:
 - Primære faktorer, der øger risikoen for hjemløshed: Misbrug, psykisk sygdom, ledighed, fængsling, dårlig økonomi (Kilde: [Kirkens Korshær](#))
 - LNOB indsatser mod hjemløshed bør have dette for øje

HVORDAN SIKRES LNOB?

Folketinget

- Obligatorisk LNOB screening i al ny lovgivning for at undgå negativ spillover effekt for udsatte. Inspireret af nuværende screeningsordning for verdensmålene
- Konkret plan for hvert ministerie hvordan de lever op til de delmål, de har ansvar for. Baseret på identificering af de mest udsatte i det enkelte delmål; lyt til dem; udvikl planen baseret på deres behov; garanter finans, implementer.
- OBS på Rigsrevisions kritik – hvad gør ministerier nyt eller anderledes?

Finansministeriet

- LNOB som underliggende og gennemgribende fokus for hele handlingsplanen baseret på høring i nedsat multistakeholder forum.
- VNR præsentation til HLPF sammen med en aktør fra LNOB koalitionen

Kommunalt

- "Hotspots" for x antal kommuner får frit rum til at implementere verdensmålene og LNOB, ligesom regeringen nye nærhedsreform, hvor syv kommuner sættes fri på dagtilbud, ældre og folkeskole. Samsø som stærkt eksempel på bæredygtighed og selvforsyning.
- VLR byer der selv afrapporterer. Kunne være de udvalgte hotspots. Måske de kommuner som indenrigsministeriet har annonceret fokus på kan være lead? Eller byer som København, der har egen handlingsplan, men kræver fokus på LNOB. Mere civilsamfundsinddragelse. Inkluder anbefalinger i VNR.

Monitorering

- LNOB analyse fra Danmarks Statistisk – inklusiv oversigt over hvilken data vi mangler
- Empowerment som primært redskab igennem alt LNOB arbejde
- Al måling og evaluering bør gøres i dialog med aktørerne for at sikre bedst mulig implementering