



## Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Holmens Kanal 22  
1060 København K  
Telefon 72 28 24 00

**Sagsnr.**  
2020 - 9420

**Doknr.**  
319288

**Dato**  
27-10-2020

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 28. september 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 771 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares.

### Spørgsmål nr. 771:

”Vil ministeren oversende tallene for antal af hjemløse i Danmark pr. år siden 2000? Vil ministeren i den forbindelse kommentere på sandsynlige årsager til eventuelle større udsving i tallene imellem de enkelte år eller over flere år?”

### Svar:

Antallet af mennesker i hjemløshed er ikke opgjort som et samlet tal siden år 2000, men er opgjort med kortlægningerne af hjemløshed i Danmark (hjemløsetællingerne), som VIVE har gennemført siden 2007. Hjemløsetællingerne foretages hvert andet år i uge 6. Her registrerer NGO'er, myndigheder, herberg og andre med kontakt til hjemløse, hvor mange mennesker de er i kontakt med i ugens løb. Grundet udfordringer med validiteten i den første tælling fra 2007, regner VIVE med tallene fra 2009 som baseline – tallene er gengivet nedenfor i tabel 1.

**Tabel 1**  
**Antal hjemløse i Danmark**

2009	4.998
2011	5.290
2013	5.820
2015	6.138
2017	6.635
2019	6.431

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2019. National kortlægning. VIVE (2019)

Som det fremgår af tabel 1, er antallet af hjemløse steget kontinuerligt siden 2009, dog med en stagnation i udviklingen i den seneste kortlægning fra 2019.

I forhold til sandsynlige årsager til de større udsving i tallene kan det tænkes, at en række faktorer spiller ind. For uddybning vil jeg henvise til de enkelte kortlægningers indledende resuméer, hvor der indgår perspektiverende betragtninger om den udvikling, som de enkelte kortlægninger dokumenterer. Nedenfor er dette eksemplificeret ved uddrag af betragtninger fra 2013 og 2017, hvor manglen på billige boliger blev fremhævet i begge kortlægninger som en afgørende faktor.



I 2013, hvor hjemløsheden var steget med 10 pct. fra 2011, kan man således læse i *Hjemløshed i Danmark 2013*: ” (...) vurderer vi, at en hovedårsag til den stigende hjemløshed er en tiltagende mangel på boliger med en husleje, der modsvarer de hjemløse borgeres betalingsevne. Her skal det tages i betragtning, at hovedparten af de hjemløse borgere er kontanthjælpsmodtagere.

Udviklingen er forstærket af flere strukturelle forhold. Omfattende renoveringer i den almene boligmasse, der generelt højner boligkvaliteten, finansieres i vid udstrækning gennem stigende huslejer. Samtidig betyder brugen af fleksibel udlejning i en række boligområder, hvor der fx stilles krav om beskæftigelse til nytilflyttere, at færre boliger er til rådighed for socialt udsatte borgere.”

I 2017, hvor hjemløsheden igen havde taget et markant hop på 8 pct., fremgik det af *Hjemløshed i Danmark 2017*: ”Særligt bemærkelsesværdig er den kraftige stigning i antallet af hjemløse unge. Ikke mindst stigningen i antallet af helt unge hjemløse mellem 18 og 24 år er fortsat frem til den seneste kortlægning i 2017, samtidig med at der også er sket en kraftig stigning i antallet af hjemløse borgere mellem 25 og 29 år. Tidligere evalueringer på området har peget på, at der for de udsatte, hjemløse unge er tale om et særligt ugunstigt samspil mellem de forholdsvis lave ydelser for denne gruppe og manglen på små, billige boliger, der gør det vanskeligt for de socialt udsatte unge at finde et sted at bo, og ligeledes vanskeligt for kommunerne at etablere boligløsninger for de unge (Benjaminsen m.fl., 2017; Rambøll & SFI, 2013). Dertil kommer, at hovedparten af de hjemløse unge har psykosociale problemer, der betyder, at de som oftest også har behov for tilbud om social støtte i hverdagen.”

Med venlig hilsen  
**Astrid Krag**