



Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00

Sagsnr.
2020 - 878

Doknr.
314056

Dato
05-10-2020

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 17. januar 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 246 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).

Spørgsmål nr. 246:

”Vil ministeren opgøre antallet af familier, der både har fået anbragt et barn uden for hjemmet - og derefter har fået et barn, som ikke er blevet anbragt uden for hjemmet?”

Svar:

Der findes forskellige måder, hvorpå man kan definere og afgrænse en familie. Nedenstående opgørelse tager afsæt i børn og unge med samme biologiske mor. Helt konkret viser opgørelsen antallet af kvinder, som har fået anbragt et barn uden for hjemmet i årene 2009-2011, og som herefter har fået et barn, som ikke er blevet anbragt.

I 2009-2011 var der 6.559 kvinder, hvor der blev truffet afgørelse om en anbringelse af deres barn, som var i alderen 0-17 år, og som ikke havde været anbragt før 2009.

De 6.559 kvinder har sammenlagt fået 765 nye børn, dvs. børn som er født efter, at deres bror eller søster er blevet anbragt uden for hjemmet. Heraf er 219 børn blevet anbragt uden for hjemmet, mens de resterende 546 ikke er blevet anbragt. Det omfatter anbringelser fra fødslen til og med 2018.

Det bemærkes, at mange børn og unge ofte anbringes i en relativt sen alder, og at der således er stor sandsynlighed for, at flere søskende ville have været anbragt, hvis man havde valgt at medtage søskende til børn anbragt før 2009 og kunne følge dem helt frem til deres 18-års fødselsdag. Når der alligevel er valgt at se på årene 2009-2011 frem for tidligere årgange, så handler det dels om, at datakvaliteten gradvist bliver dårligere tilbage i tid, ligesom nyere årgange giver et bedre billede af den aktuelle anbringelsespraksis i kommunerne.

Det bemærkes, at anbringelsesstatistikken også omfatter anbringelser af børn og unge med betydelige handicap.

Med venlig hilsen
Astrid Krag