

Skælskør den 7. april 2024

Kære minister hr. Jacob Jensen

Som du ved har vi, Cavalierklubben i Danmark, været i foretræde for MOF den 3. april 2024, vedr. B47. I tillæg til den præsentation vi gav (som du får tilsendt) er der et par væsentlige tilføjelser, som udvalget fik mundtligt på dagen, og som vi derfor tillader os at sende til dig, så du modtager samme viden som udvalget.

En Cavalier er en hunderace som "taler" til alle mennesker

En Cavalier er god til unge mennesker, der lige er flyttet hjemmefra i deres første lejlighed, den er god til børn og tempoet i en børnefamilie, den er fantastisk til at ligge på skødet af den ældre, der lige er gået på pension, den er fantastisk som læse/skolehund, den bliver anvendt som servicehund, som besøghund og sidst men ikke mindst, bliver den flittigt anvendt til hundesport. Ikke mange racer har et så stort spænd, og ingen andre racer er så fantastisk tilpasningsdygtige.

En cavalier kan alt, eneste krav er tæt menneskelig kontakt, så elsker den ALLE mennesker.

Rettidig omhu – via 25 års seriøst avlsarbejde

De seneste 25 år har Cavalierklubben taget ansvar for racens sundhed, indført avlskrav som er videnskabeligt underbyggede, og som er dokumenteret virker via tæt samarbejde med forskere.

Det har gjort, at vi i Danmark har verdens bedste avlsprogram for Cavalier King Charles Spaniel.

Vi er det land alle andre lande kigger på nu, vi er det land andre lande spørger til råds, og det land som andre lande importerer avlsprogrammer fra.

Vi, Cavalierklubben i Danmark og Dansk Kennel Klub, opdrætter verdens sundeste Cavalier. Derfor kan en Cavalier i Norge ikke sammenlignes med en Cavalier i Danmark. I Danmark er vi et helt andet sted. Allerede i 2001 tog vi i Danmark ansvar for det gode hundeliv, da vi indførte vores første avlskrav. Det gjorde de desværre ikke i Norge.

Løft bunden via avlskrav – ikke forbud

Cavalierklubben ønsker ikke forbud mod racer eller forbud mod avl af visse racer. I stedet ønsker vi, at vi løfter bunden af den danske hundebestand. Alle hunde i Danmark har krav på et godt liv også dem uden stamtavle i Cavalierklubben/Dansk Kennel Klub, har krav på et godt liv. Alle hunde i Danmark har krav på at komme til verden af forældredyr, som er screenet for racespecifikke sygdomme. Alle hvalpekøbere har krav på, at man gør forarbejdet, så godt som man kan, så de får en sund hvalp. Hvis forældredyrene er sundhedsundersøgte er sandsynligheden større for raske hvalpe.

– For en Cavalier King Charles Spaniel, eller en blanding heraf, bør kravet være en hjertescanning, en MRI scanning og en DNA test inden man har lov til at parre dem, også selv om det er hr og fru Danmark som bare vil have hvalpe for sjov. Så taler vi nemlig hudevelfærd – hundevelfærd for ALLE hunde.

Det er genetik

Hvorfor får to raske forældre eksempelvis et hjertesyg barn? Det er genetik, det sker nogle gange bare. Sådan er det også med hundeval, nogle gange sker det bare - men sandsynligheden for en syg hund er langt mindre, hvis man har taget sine forholdsregler og har undersøgt for sygdomme, og sorteret de "syge" og dem der bærer sygdommen væk, så de slet ikke kommer i avl.

At der er hunderacer, man ikke hører så meget om rent sygdomsmæssigt, skyldes ikke at de ingen sygdomme har, men snarere at de ikke findes i så stort et antal.

Alle hunderacer, og i særdeleshed blandinger af hunderacer har forskellige problematikker, som de er prædisponerede for at få. Sygdomme/genetik forsvinder nemlig ikke, bare fordi den bliver blandet sammen med en anden race, generne bliver bare mixet, de kan ikke ophæve hinanden.

Gravhunde er f.eks. i risiko for diskusprolaps og/eller hjertesygdom, Golden Retrievere for allergi og/eller hjertesygdom, Schæfere for bl.a. dårlige hofter/albuer, Berner sennenhunde for kræft og sådan kan man blive ved. Alle racer har noget. Præcis som nogle menneske familier har noget.

Lad os mane en myte til jorden

Det fortælles til stadighed, at Cavalier King Charles Spaniel er født med for små kranier i forhold til deres hjerner. Det er simpelthen ikke rigtigt. En hjernes konsistens er som en geleagtig masse, der tilpasser sig

kraniet. Hvordan skulle den samme hjerne ellers kunne være i mennesker med store hoveder, som i mennesker med små hoveder? Eller hvordan skulle det være muligt at få en stor hjernetumor, hvis ikke hjernen kunne skubbes til, i takt med at tumoren voksede? – kraniet vokser jo ikke.

Det, der er korrekt, er, at Cavalieren kan være disponeret for at få Syringomyeli (SM). Det er en sygdom, som rammer rygmarvskanalen. Der opstår små væskefyldte hulrum i rygmarvskanalen, disse kaldes syrinx, hvis de vokser, kan de trykke på nervebanerne, og derved opstår der smerter, det skal dog siges, at langt fra alle hunde med SM har symptomer.

Det gode ved SM, rent genetisk, er, at sygdommen er meget arvelig – derved er den også lettere at avle sig ud af igen. Vi har i Danmark i Cavalierklubben, frivilligt MRI scannet vores avlshunde siden 2015, og haft det som avlskrav siden 2023 (der var en lille fejl i vores PowerPoint, der står 2024). Derfor kan vi også allerede nu se gode resultater, og sige at vi er på rette vej i forhold til udryddelse af SM.

En sund race med fokus rettet mod konstant forbedring

Vi håber med dette lille skriv, sammen med det tidligere tilsendte materiale, at vi har tydeliggjort, hvor meget vi har gjort og forsat gør, og hvor sund en population af Cavalier King Charles Spaniel vi faktisk har i Danmark (populationen under Dansk Kennel Klub/Cavalierklubben i Danmark)

Vi håber også, at vi har fået tydeliggjort, hvor vigtig vores race er, og hvor mange mennesker, både unge, gamle, syge og raske, som vores race hjælper med sit søde blide væsen.

Vi står naturligvis altid til rådighed med yderligere oplysninger, råd og sparring, hvis dette ønskes.

Med venlig hilsen

Maria Schou Aagaard (Formand for Cavalierklubben), Lone Fritzbøger (Formand for sundhedsudvalget) og Dorthe Hansen (Udvalgsmedlem i sundhedsudvalg, og Cavalierklubbens bestyrelse)