



INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

Sundhedsudvalget 2023-24
SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 218
Offentligt

Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
M sum@sum.dk
W sum.dk

Dato: 09-02-2024
Enhed: Sundhedsøkonomi og Analyse
Sagsbeh: seps
Sagsnr.:2024 - 2286
Dok. nr.: 100517

Folketingets Sundhedsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 218 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 12. januar 2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Louise Brown (LA).

Spørgsmål nr. 218:

”På side 111 i regeringens udspil ”DK2030 – Danmark rustet til fremtiden”, fremgår der en graf over ventetiden til behandling på sygehus i psykiatrien. Mener ministeren, at denne graf giver et retvisende billede af den ventetid patienterne oplever, når man ikke har medtaget f.eks. ventetiden til behandling ved privatpraktiserende psykiatere?”

Svar:

Figur 4.26 i 2030-planen viser udviklingen af ventetider til behandling på sygehus i psykiatrien for hhv. voksne og børn og unge. Figuren illustrerer alene ventetiderne til behandling på sygehus, men dette er ikke det eneste sted i psykiatrien, hvor patienter desværre oplever for lange ventetider.

Som det fremgår af 2030-planen på side 110, har kapaciteten i psykiatrisk speciallægepraksis været stort set uændret over en årrække. Men ventetider til speciallæge i psykiatri er på et højt niveau og viser en stigende tendens.

Det er beklageligt, at ventetider til behandling på sygehus overordnet over de seneste år har været stigende i psykiatrien, og at ventetider til speciallæge i psykiatrien er på et højt niveau, ligeledes med en stigende tendens. Det er udtryk for, hvor presset psykiatrien er. Derfor prioriterer vi i regeringen psykiatrien højt med en fuldfinansieret 10-årsplan.

Med aftalen om en bedre psykiatri fra efteråret 2023 har alle Folketingets partier besluttet at sætte ind med målrettede indsatser, herunder bl.a. en analyse, der dels skal afdække årsagerne til de stigende ventetider til speciallægepraksis i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, og dels skal komme med løsningsforslag til, hvordan ventetiderne kan nedbringes. Hertil kommer indsatser til at sikre hurtigere opstart af behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Det lettilgængelige kommunale behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel bliver udrullet i år, og det skal være med til at gribe børn og unge ved, at sætte ind før den psykiske mistrivsel forværres og dermed mindske behovet for behandling i den regionale psykiatri. Et mindre pres på børne- og ungdomspsykiatrien vil samtidig lette adgangen for den gruppe, der også fremadrettet har behov for hjælp fra den regionale psykiatri.

Med venlig hilsen

Sophie Løhde