



## Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theils talepapir

<b>Anledning</b>	Samråd V-X vedr. specialeplanlægning og ekspertudvalget.
<b>Dato / tid</b>	Torsdag den 4. april kl. 13:00
<b>Sted</b>	Socialudvalget
<b>Talens varighed</b>	Ca. 9 minutter
<b>Talens formål</b>	Besvarelse af samrådsspørgsmål V-X

### Samrådsspørgsmål V, W og X stillet efter ønske fra Charlotte Broman Mølbæk (SF)

#### Samrådsspørgsmål V

Vil ministeren på et åbent samråd redegøre for, hvorfor regeringen igen har udskudt den længe ventede specialeplanlægning på handicapområdet, når man jo allerede i den foregående regering havde et færdigt udspil klar på området?

#### Samrådsspørgsmål W

Vil ministeren på et åbent samråd redegøre for, hvorfor ministeren ikke for længst har indkaldt til forhandlinger om en specialeplanlægning og samtidig redegøre for om aflysningen af forhandlingerne om specialeplanlægningen hænger sammen med det, som bliver beskrevet i NB-Økonomi den 30. januar 2024, hvor statsministeren er citeret for, "at det er en forudsætning at få styr på udgifterne på det specialiserede socialområde, hvis man skal sikre, at de ældre rent faktisk kan mærke, at regeringen i de kommende år sender mange milliarder til ældreområdet i form af demografidækning og den nye ekstra milliard."?

## **Samrådsspørgsmål X**

Vil ministeren på et åbent samråd redegøre for, om det er vigtigere at udfolde ekspertudvalget på socialområdet forslag end at fremtidssikre specialtilbuddene på handicapområdet? Og vil ministeren redegøre for, om ministeren vil indkalde de tidligere forligspartier til forhandlinger om udmøntning af de midler, som var afsat til specialeplanlægningen?

*Det talte ord gælder*

## **Indledning**

Tak for det.

Og ikke for at skulle overtrumfe på antallet af år, man har beskæftiget sig med det her. Men specialplanen var, mens jeg var ordfører, og der er vi ved at være rigtig mange år tilbage.

Et af de hovedkrav, vi fra Socialdemokratiets side havde med ved, snart sagt hver eneste forhandlingsbord.

Så der er ikke nogen tvivl om, at specialplanen har været længe undervejs.

Og har været noget, der har været drøftet i rigtig mange forskellige regi af rigtig mange omgange. Og jeg opfatter specialplanen som værende det, der skal være den både faglige, men jo netop også kapacitetsmæssigt 'backbone' på hele socialområdet.

Og man har det jo på sundhedsområdet, og det vil sige, at det er en kendt måde at arbejde på fra andre dele af vores velfærdssamfund.

Man har aldrig haft det på socialområdet af årsager, jeg ikke kan forklare, andet end at området er meget umodent, og derfor mangler nogle af de fundamentale ting på kvaliteten, som man har på andre velfærdsområder.

Men bare for også at understrege, at det her er efter min mening overmodigt vigtigt.

Og jeg vil tage samrådsspørgsmålene et efter et. Og på spørgsmålet om, hvorfor vi har valgt at udskyde specialplanen, så er det jo simpelthen fordi, vi sidder og forhandler i Sammen om Handicap.

Så der er ikke andet forklaring end det. Vi sidder og forhandler i Sammen om Handicap, og en af de ting vi forhandler om er specialplanen.

Så derfor er det blevet udskudt, fordi de forhandlinger gerne skal være gjort færdige.

Og jeg er enig i den beskrivelse, at vi i rigtig mange år både har hørt om frustrerede borgere, der ikke får den hjælp, de har behov for.

Det handler om bureaukrati, det handler om lange sagsbehandlingstider, det handler om utallige møder. Og jeg synes faktisk #enmillionstemmer lige har leveret, jeg tror det er her i påsken, de kom med det, for nogle dage siden, nogle rigtig gode vidnesbyrd, til dem, der ikke har læst dem, som handler om præcis det.

Hvor jeg tror det er det allerførste vidnesbyrd, hvor der er en, der tilkendegiver, at der er blevet brugt mere tid på møder, end den tid man så har fået tilkendt.

Og bare lige for at sætte et par ord på det, fordi det er så lavpraktisk jo, et spørgsmål om, at hvis man sidder, for eksempel fire mennesker til et møde, og der er så mange af de møder, at det til sammen udgør flere timer, end det man bliver tildelt.

Prøv lige at oversætte det til penge, bare midt i den der økonomidiskussion.

Alle de penge kunne jo være brugt på borgeren i stedet for. Altså hver eneste af de mandetimer, der bliver lagt det ene sted, kunne jo være vekslet til, at man faktisk fik noget mere hjælp og støtte, fik mulighed for at kunne komme mere ud, eller hvad ved jeg.

Altså der ligger sådan en absurditet i det. Og en meget stor del af det her vender tilbage til det, der er det fundamentale problem på det her område, nemlig at ting har fået lov til at knopskyde. Der har aldrig været en samlet plan, og noget af det, der ikke har været er så specialplanen.

Og specialplanen er blandt andet, bare for at sætte et par ord mere på den, det er forløbsbeskrivelser.

Altså det vil sige, noget af det, som jeg oplever rigtig mange, f.eks. forældre med børn med handicap, sige, det er, at de oplever, at der ikke er viden om det handicap, deres barn har.

Og det vil sige, at dem, der skal hjælpe dem med at få hjælp, ved ikke noget om det handicap, deres barn har.

Noget af det, som specialplanen kan, det er jo lige at sige, lige præcis at sætte lys på, hvor er det, vi har at gøre med noget, som er en karakter, hvor man umuligt kan tage sig, altså hvor man umuligt kan sprede det ud i et tyndt lag og skulle tage sig af det.

Og så er det kapacitetsforsættelse. Kapacitetsforsættelse kan lyde enormt kedeligt og halvdjøffet og et bureaukratisk ord, men det, der ligger inde i maven på det, er vildt vigtigt.

Fordi f.eks. på sundhedsområdet, hvor man jo har specialplaner, der er det sådan, at nogle ting, det ved vi alle sammen godt, kan man kun blive behandlet for, f.eks. på Rigshospitalet og Skejby.

Der er ikke andre steder i Danmark, de driver den behandling. Det er kun på Rigshospitalet og Skejby, der gør det.

Så er der andre ting, hvor det findes også på lokale hospitaler eller hos ens egen praktiserende læge.

Det system findes ikke på socialområdet.

Og det vil sige, noget af det, jeg faktisk synes er allervigtigst, og det er jo til hele den her diskussion om, kan kommunerne køre det her område?

Jeg mener, at det er en helt umulig opgave at stille kommunerne og sige, at alle kommuner skal kunne drive alt.

Det gør vi jo heller ikke på sundhedsområdet.

Så selvom regionerne har ansvaret, så er det jo ikke hver eneste region, der tilbyder behandling i alt.

Der har man jo netop samlet, at det så f.eks. er Rigshospitalet og Skejby, og dermed kun to regioner, der kan tilbyde en bestemt type behandling.

Og det vil sige, at specialplanen skal for mig at se på sin kapacitetsfastsættelse, netop være den 'backbone', der gør, at man kan sige, hvad er det for nogle ting, der er så specialiserede, at man selvfølgelig ikke skal kunne have et tilbud i alle kommuner.

Så derfor er det vigtigt.

Og den eneste grund til, at vi udskyder det, er altså, at der bliver forhandlet om det i Sammen om Handicap.

Så til samrådets spørgsmål W.

Så spørges der ind til, hvornår der indkaldes til forhandlinger, og der er svaret jo så det samme, at vi sidder og forhandler i Sammen om Handicap, og efterfølgende vil der selvfølgelig være et politisk spor.

Og det vil sige, at når de forhandlinger er færdige, kan vi gå i gang med det andet.

Samrådsspørgsmål X er i forhold til ekspertudvalget på socialområdet og deres anbefalinger.

Der vil jeg sige, at de er jo lige kommet med deres rapport i går, 3. april, og der er blevet lagt et stort stykke arbejde i det, og de er kommet med anbefalinger i alle fem spor, og således forholder de sig også til vigtigheden af forebyggelse og udfordring med kerneopgaven hos medarbejdere på socialområdet og borgernes progression.

Og jeg ser selvfølgelig frem til at drøfte de anbefalinger i Sammen om Handicap.

Men jeg mener altså, at det er en fejlslutning, at der skulle være en modsætning til på den ene side at lytte til de forskellige anbefalinger og overvejelser, der er, og så fremtidssikre specialtilbud på socialområdet.

Og det er klart også, at regeringspolitik og ekspertudvalgets anbefalinger er ikke én og samme ting.

Det har jeg understreget før, og det gør jeg gerne igen.

Jeg synes dog, at der er rigtig mange interessante elementer i både de overvejelser, der er kommet, og de ting, som ekspertudvalget er kommet med.

Og derfor glæder jeg mig også til at få læst det helt i detaljen, og selvfølgelig at få det drøftet i Sammen om Handicap, hvor alle interessenter sidder, og hvor vi har mulighed for at finde ud af, hvordan vi tilrettelægger et forløb.

Så spørges der til, om jeg vil indkalde de tidligere forligspartier, til forhandlinger om specialplanlægning.

Og der vil jeg bare helt formelt gøre opmærksom på, at der ikke er noget forlig på området.

Det synes jeg sådan set er en selvstændig udfordring, at vi ikke har en fast aftale- eller en fast forlis-kreds, fordi i Sammen om Skolen på skoleområdet, der har du været den, der har udgjort den politiske del af Sammen om Skolen.

Men det findes ikke på socialområdet. Og det vil være mit sigte, at der indgås en bred politisk aftale om specialplanlægning.

Det håber jeg, at vi kan.

Og jeg håber også, at vi efter den første aftale, som vi forhåbentlig indgår i Sammen om Handicap, kan få etableret en aftalekreds, som gør, at de partier, der er med der, også kan være med i de fremadrettede møder.

For der er, synes jeg, bestemt hensigten at få etableret et forum, a la det vi har i Sammen om Skolen, hvor Folketingspartier kan komme ind og deltage i det, der foregår.

Så der er sådan en lidt amputeret mellemvariant, så længe Folketingspartier ikke er inviteret ind ved det bord.

Og det er jo simpelthen fordi, der ikke findes en forlis- eller aftalekreds, ligesom der er gjort det på folkeskoleområdet.

Så det håber jeg meget er en af de ting, vi kan få etableret.

Jeg glæder mig rigtig meget.



Altså jeg er virkelig glad for, at I tager initiativ til de her samråd, fordi det giver sådan en anledning til at drøfte det herovre.

Altså fordi ellers, så synes jeg faktisk, det er meget mærkeligt, når man sidder som undervisningsminister med bred forliskreds i mange år, at komme ind på et område, hvor der ikke er samme type brede aftalekreds.

Det synes jeg giver det bedste afsæt, også for simpelthen at blive klogere og få nogle bedre processer omkring tingene.

Tak.