

## **Ang. jagt og nuværende metoder samt foreslåede jagt i yngletiden - uden respekt, fornuft og omtanke!**

Ja, det er sådan, når man bor på landet, at man kan man se, hvordan jagten i forvejen foregår.

Dyr bliver anskudt, fordi jægere ikke rammer ordentligt første gang. Der baldres løs hver eneste uge.

Dyr hænger fast med deres gevir i lokale fodboldnet og skydes, i stedet for at befries, fordi skolebestyrelsen er jægere.

Fasankokke udsættes hvert efterår af fine jagtselskaber, importeret fra Polen, fordi de er billigst, og der skydes, indtil der kun er få fasankokke tilbage, fordi man jo skal have noget for sit jagt medlemskab.

Fasaner kan ikke længere reproducere sig selv, fordi fasanhøner er meget sjældne her på egnen på Nordfyn. Hvis der endeligt kommer fasankyllinger, så bliver de ædt af ræve eller overbefolkning af lokale katte, inden de er større end duer.

Og skoven, ja den fældes, fordi Kina betaler godt for bøgetræer. Man kan prøve at se, hvor meget skov der er på Nordfyn.

At byboer nu også går på jagt, fordi det er blevet til en sport for kedsomme byboere, er endnu mere sørgerligt, specielt når det er muligt at købe kød i supermarkedet i dagens DK.

Desværre opfordres der fra Folketinget og medier til jagt for alle, så der opfordres til at dyrke de basale drifter, frem for at bruge fornuften, eller vores tænkende del af hjernen. Og lige præcis det er meget ærgerligt, for herved går det tilbage for logikken og hittidig dansk omtanke for andre end sig selv og der opfordres til at dyrke de dyriske drifter.

I forhold til at ville jæge i yngletiden kan jeg tilføje at have set dådyryngel med afhakkede ben ligge i vejkanten efter høsten, yngel uden hoveder ligge tilbage

på marken, en glemt pose i vejkanten med en hare, der også var havnet midt i høsten, en død hare i haven pga. skud, anskudte fasanhøner i haven, etc..... Så vildtet, ja de har meget trange kår til at formere sig og være selvreproducerende i forvejen.

Senest må man sørme også gerne jæge med falke, der helt sikkert vender tilbage med bytte, som den hurtigst flyvende fugl i DK...

Grim mentalitet må man sige, og slet ikke dansk, som vi er opdraget til at forstå naturen! Så det ville være godt, hvis vi kloge mennesker kunne bruge hovedet til at tænke over, hvordan vi opretholder og forbedrer naturen, frem for at drive rovdrift på dyrelivet fremadrettet...