

UDENRIGSMINISTERIET

Dato 22. januar 2016

Spørgsmål S 507 af 15.
januar 2016 til
udenrigsministeren stillet
af Søren Espersen (DF).

Spørgsmål:

Vil udenrigsministeren kommentere den nytårshilsen, som medlem af Fatah's ledelse, Abbas Zaki, udsendte den 29. december 2015 på PA's officielle TV, og hvori det (i den engelske oversættelse) hedder: »This is a year of challenge. We must challenge [the occupation] without fear... or by the sacrifices being made now by our young people, with rocks and knives, through which Palestinians have once again imposed a new parameter in the equation of the struggle... We are now witnessing a phenomenon called peaceful popular resistance. How? These young people, youth, believed in Allah and Allah loved them and took them to Him, but their funerals are greater than those of the leaders and the sympathy for them is great.«, og vil udenrigsministeren i sin kommentar hertil bekræfte, at Fatah stadig af den danske regering er at betragte som en »moderat bevægelse«, som man bør samarbejde med?

Svar:

Den i spørgsmålet refererede udtalelse er et trist eksempel på opildnende retorik, som jeg tager skarp afstand fra, uanset hvem der formulerer retorikken. Det samme gør EU, hvilket er et centralt budskab i rådskonklusionerne om den mellemøstlige fredsproces, som vi vedtog den 18. januar i år.

I det pågældende tilfælde er der tale om en udtalelse fra et Fatah-medlem bosiddende i Libanon, som ikke vurderes at have udtalt sig på vegne af Fatah, PLO, det palæstinensiske selvstyre eller den palæstinensiske regering. Udtalelsen giver ikke regeringen anledning til at overveje vurderingen af Fatah og bevægelsens leder, præsident Abbas. Denne har i den stærkt anspændte situation mellem israelere og palæstinensere de seneste måneder understreget behovet for at fastholde den ikke-voldelige tilgang fra palæstinensisk side og i den forbindelse fastholdt det afgørende sikkerhedssamarbejde mellem de israelske og palæstinensiske myndigheder.